

studiedag

Aanstaande vrijdag 6 december is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij van school. Tot slot zijn ook maandag 27 januari 2025 de kinderen vrij van school in verband met een studiedag van de leerkrachten.



taal van de school-dag

Wat was het een geslaagde dag, de "taal van de school-dag". Er vonden in totaal 12 voorlees workshops plaats in de talen Limburgs, Arabisch, Tingrinya, Engels, Zweeds, Duits, Marokkaans, Spaans en Frans. Dit betekende voor de leerlingen dat ze allemaal waren ingedeeld bij 2 workshops. Het was een interactieve ochtend, er werd voorgelezen, maar ook gepraat over gebruiken, eetgewoonten in de betreffende landen. We zijn alle voorlezers ontzettend dankbaar voor hun inzet en aanwezigheid. Hieronder vindt u een aantal verslagjes van leerlingen:

"Ik ging naar Arabisch luisteren en daar kregen we lekker soort eten dat uit dat land komt. Eentje zonder kokos en eentje met. Het was heerlijk en ik heb er ook van geleerd.

Marokkaans: ik ging luisteren naar Marokkaans en daar had ik ook de schrijffletters geleerd en ook hoe ik mijn naam moest schrijven in het Marokkaans, en ook hoe je in die taal moet voorlezen".

"Ik ging als eerste naar Frans, ik vond het een super leuk verhaal en vind de taal heel leuk. Daarna ging ik naar Arabisch. We schreven onze namen, dat was lastig en leuk. We gingen nog luisteren naar een Arabisch verhaal en daarna in het Nederlands, dat was een verschil. Je moet het lezen van rechts naar links".

"De talen waren Marokkaans en Limburgs. Ik vond het heel leuk met de talen. En mijn vader las voor, ik vond dat hij het heel goed deed. En bij Limburgs was het ook heel leuk. Ik heb de briefjes van mijn vader nog, ik vond dat hij het zo goed deed dat ik de briefjes gewoon wilde bewaren voor altijd. Het blad was ook heel mooi en je mocht je naam in het Marokkaans schrijven, dat blaadje heb ik ook nog".

"Ronde 1: Tingrinya, ik vond het best leuk. We mochten dingen aanraken en zien. En ze had veel enge dingen beleefd.

Ronde 2: Engels, ik vond het heel leuk, en de meneer (foto rechts, Vince Bowden) had ook 2 boeken voorgelezen! Hij was lief en stelde leuke vragen".



kinder kook school

KinderKOOKschool

Door de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten die aan onze school is toegekend, zijn wij in de mogelijkheid om met alle groepen een bezoek te brengen aan de KinderKOOKschool in Susteren. Alle kennis die de kinderen inmiddels hebben opgedaan door het tuinieren in de schoolkas, samen met opa Ger, kunnen ze nu gebruiken bij het proeven en koken. Vandaag start groep 1b/2b met een kook- en proefochtend, de andere groepen komen in de toekomst ook aan de beurt. Dit past allemaal prima in ons Gezonde Schoolbeleid. We hopen alle kinderen op deze manier een gezellige, gezonde en leerzame ochtend aan te bieden.

Allemaal Blaasmuziek

De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn al enkele weken bezig met het programma Allemaal Blaasmuziek. Dit zal uiteindelijk resulteren in een gezamenlijk optreden met harmonie Lentekrans in de Harmoniezaal. Dit staat te gebeuren op 14 december om 18:30 uur. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!



voorleeswedstrijd

In totaal 4 kinderen uit de groepen 7 en 8 (2 uit elke groep) streden mee om de titel "Voorleeskampioen 2024-2025 BS Triangel". Door een kritische en deskundige jury werd uiteindelijk Noortje de Vries uitgeroepen als schoolwinnaar. Zij las voor uit het boek "de gruwelijke generaal" van Jozua Douglas. Noortje gaat in de volgende ronde de strijd aan met de overige schoolwinnaars van de gemeente Maasgouw. Een woord van dank aan Zenzi, Jurre en Sera, de andere drie kandidaten, jullie hebben het goed gedaan! En toi toi toi Noortje bij de volgende ronde!

Sint

In aanloop naar pakjesavond vonden er verschillende activiteiten plaats. Zo kregen alle kinderen een zakje snoep in hun schoen of op hun tafeltje. Natuurlijk werden de avonturen in het Sinterklaasjournaal nauwgezet gevolgd! Ook werd de gymzaal twee dagen omgebouwd naar een Pietengym-omgeving. Alle materialen waren uit de kast gehaald en daar werd dan ook flink gebruik van gemaakt! De kleutergroepen kregen bezoek van bewoners van de Maartenshof die met de kleuters Sinterklaasliedjes kwamen oefenen. De kleuters gingen op hun beurt weer naar de Maartenshof om te kijken of de bewoners goed genoeg hadden gezongen om iets in hun schoen te vinden.

Morgen vindt in de hogere groepen nog een surprisemiddag plaats en natuurlijk brengt de Sint met zijn Pieten in de ochtend een bezoekje aan onze school. Voor iedereen een fijne pakjesavond!

